

# Twee mediums strijden om winst



**VANAVOND FINALE OP VTM**

Het mysterie rond de overleden wielrenner Frank Vandenbroucke ophelderen. Een moord in Zutendaal aanvoelen. En de explosie in de vuurwerkslagplaats in Enschede reconstrueren. Vanavond wordt duidelijk wie het best ontwikkelde zesde zintuig van Vlaanderen heeft: Martine Caron of Nicole Vermeulen. Nog drie loodzware tests en de buit is binnen. Eeuwige roem en de titel.

ANNEMIE RAMAEKERS



**Martine Caron (47) uit Duffel**

**GAVE:** «Ik doe tarotconsults en psychometrie. Ik kan foto's en voorwerpen van overledenen aanvoelen.»

**EEN (VERGIFTIGD) GESCHENK?** «Als kind heb ik mijn gave weggestopt. Vandaag wil ik er mensen mee helpen. Het maakt me gelukkig. Nu mijn kinderen volwassen zijn, kan ik het ook toelaten in mijn leven, want dit doe je niet zomaar even tussendoor. Ik zie dit alseen serieuze job. Werken met overleden personen, waar nabestaanden

informatie over wensen, doe je in alle sereniteit.»

**AFGELEGD PARCOURS:** «Dit programma was een leerschool, een ontdekkingstocht. Vooraf twijfelde ik aan mezelf, vertrouwde ik niet altijd de dingen die ik aanvoelde. Maar hoe meer proeven er kwamen, hoe zekerder ik werd. Dit was een goede zet voor mijn persoonlijke groei. Ik heb veel bijgeleerd. Mijn denken leren uitschakelen, wat voor een rationeel iemand als ik moeilijk is, en op mijn gevoel durven verdergaan.»

**DE FINALE:** «Ik heb nooit gedacht: ik moet dat hier winnen. De uitdaging was, zien wat er in mij zit. Maar de laatste tests waren emotioneel zwaar. We hebben zeker geen cadeau's gekregen.»

**WAT STRAKS?** «Ik werk 4/5de in een groot telecombedrijf. Die job opgeven, de zekerheid voor de onzekerheid ruilen? Dat durf ik niet. Ik wil het wel uitbouwen, in bijberoep mensen ontvangen, want ik ben blij dat ik 'de liefde van de andere kant' mag doorgeven. Alleen moet ik me eerst eens goed bevragen bij de deelnemers uit het verleden. Wat vraag je daarvoor? En waait de hype niet snel over?»

**EN DE BESTE IS:** «Nicole en ik zijn heel

**Nicole Vermeulen (38) uit Stabroek**

**GAVE:** «Kaartlezen, reiki en psychometrie.»

**EEN (VERGIFTIGD) GESCHENK?** «Wat ik kan, is nie evident. Ik denk zelf vaak: beeld ik me dat niet in, is he effectief wel zo? Maar bij elke proef die ik heb gedaar kreeg ik bevestiging. Als kind kon ik het geen plaats gever. Dat durfde ik niet. Pas toen mijn dochtertje Laura wa ouder was, heb ik me voorgenomen om erin verder t groeien, om er mooie dingen mee te doen. Sindsdien is he een soort van levensdoel.»

**AFGELEGD PARCOURS:** «Vroeger ging ik af op dingen di ik op voorhand doorkreeg. Nu kan ik dingen ook lichame lijk aanvoelen. Ik ben gegroeid en heb leren relativeren.»

**DE FINALE:** «Ik ben daar nooit mee bezig geweest. Ik be altijd met beide voeten op de grond gebleven. Ik ben oo heel dankbaar dat ik mócht meedoen met het program ma, dankbaar naar mijn gidsen toe. Want ik heb altij gezegd: wie van ons straks ook wint, het is dat het zo moe zijn. Dat is van bovenuit bepaald. Eén van ons krijgt dat n mee, om daar verder in te gaan, om zelfvertrouwen t krijgen.»

**WAT STRAKS?** «Ik doe de administratie op een school. W ik nu stoppen met mijn job? Ik denk er niet aan! Ik zou he werk en mijn collega's te zeer missen. Ik hoop wel de twe te kunnen combineren. Tegen welke prijs? Ik heb dat tot o heden altijd gratis gedaan, voor vrienden en kennisser omdat het mij ging om 'mensen helpen', niet om 'gel verdienen'. Maar ik krijg nu zó veel aanvragen dat ik wa iets ga moeten tellen. Want dit vraagt heel veel energi van mij. Hoeveel? Daar wil ik eerst nog met Martine ove praten. Ik wil dat we daarover op dezelfde golflengt zitten.»

**EN DE BESTE IS:** «De ene keer is Martine beter, de ander